

Lad de små børn komme til mig...

Det canadiske folkedrab

Af Ole Sveigaard

Manden som var medvirkende til at afsløre uhyggelige forbrydelser begået imod indianske børn på kristne kostskoler i Canada — og som i 2010 stævnedes pave Benedict for forbrydelser mod menneskeheden — kommer til Danmark.

Hans navn er Kevin Annett — tidligere præst i United Church of Canada, forfatter til bøgerne *Hidden from History: The Canadian Holocaust*, 2001, *Love and Death in the Valley*, 2002, samt producer på filmen *Unrepentant: Kevin Annett and Canada's Genocide*, som i 2006 vandt prisen for ”bedste instruktør” ved New York International Independent Film & Video Festival.

Mit første førstehåndskendskab med de kristne kostskoler for indianske børn i USA og Canada fik jeg i oktober 2009, hvor jeg havde den fornøjelse at tilbringe fire dage i selskab med *Bush Cree* indianeren Henry Laboucan.

Danskfødte Rita Makkannaw, som i 20 år var gift med den højt respekterede *elder* Raven Makkannaw, havde fået Henry Laboucan til Danmark. Henry blev født i 1940 på reservatet *Lubicon Lake* i det nordlige Alberta i Canada.

Det var fire fornøjelige dage, hvor Henry beredvilligt delte ud af sine livskundskaber. Men en aften ved lejrbålet fortalte han om den dag, politiet kom. Han var otte år gammel. Hans mor havde fortvivlet og grædende klamret sig til hans ben, da politiet slæbte af med ham.

De anbragte ham på en katolsk kostskole, hvor han blev tvunget til at leve i årevis. Hans hænder er i dag krogede som følge af, at man — som afstraffelse — brækkede hans fingre.

Han har ikke haft hørelse på sit højre øre, siden en nonne slog ham så hårdt, at trommehinden blev smadret. Henry fremviste sit ar fra en ”blindarmsoperation”, man havde udført på ham. Arret strækker sig fra hans lyske til struben.

Ifølge Henry Laboucan var de katolske kostskoler på reservaterne i både USA og Canada *et paradis for pædofile nonner og præster*.

Jeg satte mig for at undersøge omstændighederne omkring disse indianske kostskoler lidt nærmere. Via Native American Genocide Museum i Houston, Texas, kom jeg i forbindelse med den canadiske præst Kevin Annett. Kevin modtog i 2004 navnet *Eagle Strong Voice* af Chief Louis Daniels – *Whispers Wind* fra Anishinabe Nationen i Winnipeg.

Kevin Annett er uddannet antropolog og præst. I 1992 overtog han embedet som præst på St. Andrew's United Church i Port Albemi i British Columbia. En stor del af hans menighed bestod af First Nations People, og de viste sig aldrig i hans kirke. Dette undrede Kevin og som god præst begyndte han at tage på besøg hos nogle af disse mennesker. Her hørte han for første gang i sit liv om de kristne kostskoler for indianske børn. Det var skræmmende og chokerende historier. Da han henvendte sig til sine overordnede i United Church of Canada for at forhøre sig om, hvorvidt historierne havde noget på sig, fik han først besked på ikke bekymre sig om den slags snak.

Men historierne blev flere og flere og da han anden gang henvendte sig til sine overordnede, blev han ekskommuniceret på stedet. En smædekampagne blev iværksat for at diskreditere hans troværdighed og udstille ham som mental ustabil. Han mistede sin hustru, sine to børn, sit hjem samt muligheden for at få et job igen.

Kevin Annett har siden viet sit liv til at afdække og afsløre forbrydelser begået på de flere end 140 kristne kostskoler i Canada — med den canadiske regerings velsignelse. 90 % af disse kostskoler hørte, ifølge Annett, under den Romersk Katolske Kirke eller dens filialer, mens 10 % tilhørte den protestantiske United Church of Canada.

Den sidste af disse kostskoler blev nedlagt så sent som i 1997. I en periode på omkring 100 år havde man — ifølge Kevin Annett — tvangsfjernet flere end 250.000 børn fra deres indianske forældre og placeret dem i disse *undervisningskirker*.

Over 50.000 børn overlevede ikke deres skoleophold. Forbrydelserne mod børnene skulle ifølge Kevin Annett omfatte medicinske eksperimenter med elektrochok, stoffer og organtyveri, udover vold, tortur, psykisk terror, omfattende seksuel misbrug, bevidst smitte med livstruende sygdomme og endda mord.

Kevin Annett's afsløringer har været medvirkende til at den canadiske regering for få år siden officielt undskyldte for landets praksis med disse kostskoler.

Kevin Annett's oplysninger var så opsigtsvækkende og utrolige, at jeg besluttede mig til at møde ham personligt for at danne mit eget indtryk af denne mand. Vi satte derfor hinanden stævne den 15. september i Conway Hall, på Red Lion Square i London.

Kevin var taget til London i forbindelse med pavens besøg. Han skulle holde forelæsninger samt lede en demonstration imod paven. Vi tilbragte eftermiddagen fordybet i samtale på en nærliggende café, og jeg overværede hans forelæsning samme aften. Mit indtryk af manden er absolut positivt. Han virker som en mand, der af hele sit hjerte kæmper for at sandheden skal frem, for at retfærdigheden skal ske fyldest, og for at forholdene for de canadiske indianere skal forbedres.

I forbindelse med udgivelsen af sin nye bog *Unrepentant – Disrobing the Emperor* drager Kevin Annett på en Europa-turné i februar og marts 2011, hvor han vil holde foredrag og tale med regeringsledere i byer i Irland, England, Italien, Slovenien, Sverige og Danmark. Her vil han tale i København og Århus.

Foredraget i Århus vil blive afholdt
5. marts kl. 20:00 i Filosofisk Boghandel,
Vestergade 39, 8000 Århus C.

Foredraget i København er berammet til
den 6. eller 7. marts.
Ved redaktionens afslutning var det endnu
ikke fastlagt, hvor det kommer til at foregå.



Tid og sted vil blive opslået på min hjemmeside www.olesveigaard.com og på Dansk-indiansk Forenings hjemmeside.