

## Om visionssøgningen

Af Knud Rygård

I det følgende giver vi to eksempler på visionssøgningen, en traditionel (Frank Fools Crow) og en nyere (Ed Macgaa).

### En traditionel visionssøgning

Frank Fools Crow (1890-1989) virkede som traditionel medicinmand blandt siouxerne på Pine Ridge-reservatet. I Bogen 'Fools Crow' af Thomas E. Mails fortæller han om sin første visionssøgning.

\*\*\*



"Sent om eftermiddagen blev der holdt en renselsesceremoni i svedehytten, der var bygget til formålet. Vi sang sange, bad bønner og bad enkeltvis. Da solen var ved at gå ned, satte Stirrup (den medicinmand, som var Franks vejleder) en sort hætte over mit hoved, så at jeg ikke kunne se, hvor de bragte mig hen. ... Det eneste jeg havde på var et lændeklæde, og de havde et tæppe med, som jeg skulle bruge til at holde varmen med om natten. Da vi nåede frem, blev hættten taget af, og jeg så, at det hele var klart gjort til mig. Hullet var to fod bredt, fire fod dybt og seks fod langt.

Jeg sprang ned i hullet, og lydlig mod Stirrups instruktioner lagde jeg mig ned med hovedet mod vest. Så strakte mændene en bisonhud ud over hullet, pløkkede det fast og lod mig alene tilbage. Jeg blev i det mørke og fugtige hul i fire dage og fire nætter uden føde og vand. På den fjerde dag havde jeg min første vision.

Jeg fortalte Stirrup om min vision, og han hjalp mig til at forstå den, men Wakan Tanka ønsker ikke, at jeg her skal fortælle alt det, jeg så. Det forbliver en meget personlig oplevelse. Men jeg så og lærte mange ting. Ved åndernes kraft blev jeg transporteret rundt i hele verden, og jeg så mange gode ting og en masse dårlige ting. Det var til gavn for min opdragelse og træning i at skelne mellem det gode og det dårlige og i at undgå det dårlige.

Jeg blev også givet 405 hvide-mænd-sten som (åndelige) hjælpere.

Disse hjælpere er alle de 405 gode ånder, der tjener Wakan Tanka. Disse hjælpere tilhører ham, og hvis Wakan Tanka, Gud, skulle tage dem fra mig, ville jeg blot være et almindeligt menneske igen. De gode ånder er dem, der udfører de store ting gennem mit sind og min krop..."

### Tanker under en visionssøgning

Ed Macgaa er Sioux-indianer fra Pine Ridge-reservatet, har som voksen søgt tilbage til den traditionelle religion og har været aktiv i dens genoplivelse fra starten af 70'erne. I bogen 'Mother Earth Spirituality' (Harper and Row, N.Y. 1990) forklarer han den indianske tankegang og de indianske ceremonier for et hvidt publikum. Følgende uddrag er hentet fra et længere uddrag om visionssøgningen s. 76-79.

\*\*\*

"En visionssøgning skal ikke begyndes på et bestemt tidspunkt. Men det er praktisk at finde sig et sted på en høj bakke, før natten falder på, hvis du ikke er fortrolig med dine omgivelser eller har en hjælper eller vejleder, som bringer dig til

et sted, vedkommende er fortrolig med.

Det er interessant at iagttage forandringen i dyrenes aktivitet, når dagslyset begynder at tage af. Prøv at se, hvordan natdyrene kommer frem, ugerne, nat-høgene, eller aftensvalerne, der lever af insekter.

Kaninerne begynder at vise sig, mens egern og jordegern søger ly for natten. Dyrene - de vingede og selv de små kryb - minder os om, at vi alle er beslægtede, alle en del af skabelsen.

Når vi iagttager naturen, glemmer vi vores jeg, og vi lærer at fremsætte vores bønner og ønsker i ydmyghed og efter behov. Den mægtige storhed viser sit umådelige væsen og lader os forstå, at vi kun er et lille støvgran i det store, ubeskrivelige, uendelige rum. Dette alene lærer os ydmyghed og far os til at se os selv i dette rette perspektiv.

Månen vil da være velkommen. Hvis der er fuldmåne, vil dens lys virke som en velsignelse. Måske bliver du døsig. Drømme kan komme og gå. Med tiden vil alle stjernernes myriader fylde himmelhvælvingen. Du kan gøre mange nye og dybere erkendelser, mens du fordyber sig i det heles Enhed.

Se op, og betragt det store mægtige rum. Derude er der millioner og atter millioner af andre sole. Millionvis af planeter kredser om disse sol-stjerner. Andre planeter, andre verdener. Andet liv? Andre livsformer? Parallelle universer? Mærk, hvordan du selv er en del af det hele.

Skaberen af al denne umådelige storhed er langt ud over, hvad noget menneske kan forstå. Det er derfor, at de amerikanske indianere meget rammende kalder den Wakan Tanka, det store mysterium. Det er for stort et mysterium til, at vi kan beskrive det fuldt ud, men alligevel kan jeg forholde mig til de seks magter, der ser alt.



Der er en magt i vest, hvor solen går ned. Jeg kan høre, se føle og røre de livgivende regnvejr, der kommer vestfra, Wiohpeyata, stedet-hvor-solen-går- ned. Jeg er afhængig af den livgivende regn. Torden og lyn er mægtige redskaber, som den står ånd lader mig se og høre. Vesten er en virkelig, konkret, livgivende magt, som jeg er afhængig af på min rejse på denne jord.

Jeg har ikke brug for en særlig bog til at fortælle mig, at det hele er skabt af en højeste magt hinsides de seks magter. Det er nok for mig, at de seks magter er meget virkelige og meget mere til at forstå end de størrelser, som de hvide missionærer har præsenteret mig for. De beder til ting, jeg ikke kan se, og som aldrig har vist sig for mig i mine visioner eller på min jordiske rejse. Jeg protesterer ikke mod, hvad missionærerne gør for sig selv. Jeg protesterer mod deres forsøg på at forhindre mig i at gøre, hvad jeg mener er godt for mig.

Den gamle medicinmand Frank Fools Crows holdt en særlig ceremoni for mig, før jeg drog af sted for at gøre militærtjeneste som jagerpilot i Vietnam. Under ceremonien bad jeg om at vende sikkert tilbage fra krigen. Dette var en bøn og bønfeldelse af åndernes verden. Jeg var overbevist i mit hjerte om, at jeg skulle mere i livet end at sætte mig op i

et Phantom-jetfly og bore huller i luften. Flyvningen var ved at miste sin fascination og eventyr for mig, og jeg var ved at indse, at det ikke havde meget mening.

Desuden mente jeg, at mit folks traditioner var gode, og at missionærerne var ved at ødelægge deres kraft. Jeg lovede, at hvis jeg levede, ville jeg danse Soldansen. Jeg holdt dette løfte, efter at jeg var vendt tilbage og havde fløjet 110 kampflyvninger. Der blev bedt om noget. Det blev givet. Jeg betalte tilbage ved at udholde Soldansens prøvelser.

Kilder: Thomas E. Mails : 'Fools Crow' University of Nebraska Press, s. 50-51& Ed McGaa: 'Mother Earth Spirituality' (Harper and Row, N.Y. 1990) s. 76-79